

Karl smed och Klara.

Jag fick den 30/7 2007 i min hand ett foto att skanna in av Kalle smeds Margit med ett flertal personer på som bl.a. växt upp och umgåtts med smedsläktens äldre generationer, jag vill naturligtvis inte undanhålla detta från övriga släktmedlemmar. Det är min förhoppning att Ni också ska finna ett visst nöje i detta.



De äldre sittande, mannen och kvinnan mitt i bilden, är Karl Id och hans maka Tilda eller Tilda-Kallas som de sa på den tiden, hon var Karls hustru och hette Tilda därför kallades hon så.

Till vänster om Karl Id sitter vår "Karl smed" och hans första hustru, Kalle Sands dotter Klara. I knäet på Klara sitter deras dotter Inga och, som det ser ut i Karls knä, sitter dottern Margit som jag fick låna kortet av. Klara dog strax efter hon fött tredje dottern Aina och Karl gifte senare om sig med Klaras syster Hanna och fick ytterligare en dotter Violet.

Längst ner i bilden från vänster sitter Svante och Werner Hansson och längst till höger deras bror Sven, dessa var söner till Johannes och Klara Hansson som bodde i en stuga ungefär där Johnnys Bil



& Plåt finns idag. Vem den yngre kvinnan är vet jag inte i nuläget.

Svante var arbetsledare på NVS rörlägningsfirma och gift med Anna, de hade två söner Göran och Jalle och bodde i Ramdala, deras sommarstuga ligger idag granne till Johnnys Bil & Plåt.

Werner och hans fru Astrid ägde senare huset som Johnny och Tina äger idag och deras dotter Ann-Kristin är gift med Herbert Eriksén som har Sturkö rökeri, de har även en son som hette Jan. Sven var

gift med Birgit och deras hus är det vita huset till höger på vägen till Johnnys. Deras son Leif har huset innan och deras döttrar Birgitta, Marita och Lillemor bor mig veterligt inte längre på ön.



Övriga igenkända är i övre raden fjärde person från höger, Bertil Nilsson och längst till höger hans fru Lilly. Dessa bodde sedermera grannar till smens, dessa våldgästade vi barnbarn till smens på sommarkvällarna när det var bra tv-program som Bröderna Cartwright eller Ponderosa som det också kallades av vissa. Lilly var gudfruktig och sjöng ofta religiösa bitar när hon höll på i köket. Bertil tror jag jobbade som byggnadssmed på olika byggen.



Här har jag förstorat upp Karl och Klara med döttrarna Inga och Margit. Jag har ökat ljuset på de små och ökat kontrasten för att man ska se deras ansikten, det blir lite mer personligt då. Vid ytterligare förstoring så försvinner skärpan ur bilden och allt blir otydligare så jag har valt att stanna här med denna del av fotot.

Håll tillgodo och hoppas Ni har lika stor behållning av detta som jag, vissa av bilderna finns i bildarkivet också på hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Jan-Anders